

## Livestreamdienst Lent op zondag 10 januari 2021

Voorganger: Theo Doornebal  
Ouderling van dienst: Danielle Brouwer  
Orgel: Wim van de Kamp  
Voorzang: Marije van Zee en Caroline van der Hoogt  
Lector: Johan van Noortwijk  
Techniek: Maarten Hekkelman  
Kosters: Hetty Stevens en Gerrit van Binsbergen

Welkom en gebed aan het begin door ouderling van dienst:  
De kaarsen op de Tafel worden aan de paaskaars aangestoken, terwijl de klok wordt geluid

### Openingslied Psalm 19 : 2 en 4

2 God heeft de tent gemaakt,  
waarin de zon ontwaakt  
fier als een bruidegom,  
die blinkend van gewaad  
het bruidsvertrek verlaat  
en licht verspreidt alom.  
Zo, vrolijk als een held  
die tot de zege snelt,  
roept hij de nieuwe morgen;  
hij trekt zijn glanzend spoor  
de ganse hemel door:  
zijn gloed laat niets verborgen.

4 Des Heren vrees is rein,  
zo zal ik zeker zijn  
van d' allergrootste schat.  
Al wat waarachtig is,  
bestendig en gewis,  
is in zijn wet vervat.  
Die wet is 't hoogste goed,  
meer kostelijk en zoet  
dan 't edelst van de honing;  
begeerlijker dan goud,  
blijft dit ons laatst behoud:  
het woord van onze Koning.

### Votum en groet

#### Kyrie en gloria: Lied 299j

1 Om de mensen en de dieren,  
om de honger en de dood,  
om de kleinen en de groten,  
al uw schepselen in nood,  
  
2 om een wereld zonder toekomst,  
om de macht die ons kleineert,  
roepen wij voor alle volken:

Kyriëleis, ontferm U, Heer.

- 3 Eer zij de God van de hemel,  
zijn naam richt de geschiedenis.  
Eer aan de koning der volken:  
Gloria in excelsis
- 4 Vrede bij de mensen,  
waar zijn toekomst al begonnen is.  
Vrede bij kleinen en groten:  
Gloria in excelsis.

### **Kindermoment**

#### **Lied 793: 1 en 3**

- 1 Bron van liefde, licht en leven,  
voor elkaar zijn wij gemaakt,  
door Uw hand elkaar gegeven,  
door Uw vinger aangeraakt.  
Laat ons op Uw toekomst hopen,  
gaandeweg U tegemoet,  
dat wij samen lachend lopen,  
in Uw grote bruiloftsstoet.
- 2 Bron van liefde, licht en leven,  
laat Uw vreugde in ons zijn,  
is de blijdschap weggebleven,  
liefde maakt van water wijn.  
Dat wij dan elkaar beminnen,  
zó dat zelfs de dood niet scheidt,  
niets kan liefde overwinnen,  
liefde heeft de eeuwigheid.

#### **Schriftlezing Richteren 14 : 1 – 10**

1Op een keer ging Simson naar Timna. Daar viel zijn oog op een Filistijns meisje. 2 Toen hij thuiskwam vertelde hij zijn ouders: 'Ik heb in Timna een Filistijns meisje gezien. Ik zou willen dat u haar voor mij ten huwelijk vraagt.' 3Maar zijn ouders zeiden: 'Waarom zoek je een bruid bij die onbesneden Filistijnen? Er is onder de dochters van je verwanten toch wel een vrouw voor je te vinden, of in elk geval onder de meisjes van ons eigen volk.' 'Nee, vader,' antwoordde Simson. 'Dit meisje moet u voor me vragen, want zij bevalt me.' 4Zijn ouders wisten niet dat het de HEER was die hierop aanstuurde, omdat hij een aanleiding zocht om de strijd met de Filistijnen aan te gaan. De Filistijnen waren in die tijd namelijk heer en meester in Israël.

5Simson ging met zijn vader en moeder op weg naar Timna. In de buurt van de wijngaarden van Timna kwam opeens een leeuw brullend op hem af. 6Toen voer de geest van de HEER in hem en met zijn blote handen verscheurde hij de leeuw, alsof het een geitenbokje was. Maar tegen zijn vader en moeder sprak hij er met geen woord over. 7Hij vervolgde zijn weg en sprak met het meisje, en zij beviel hem nog steeds.

8Niet lang daarna maakte hij de reis opnieuw, nu om haar tot vrouw te nemen. Onderweg verliet hij even het pad om naar de dode leeuw te kijken. Daar zag hij dat zich in het kadaver een zwerm bijen had genesteld, en dat er honing in zat. 9Met zijn blote handen haalde hij de honing eruit, en al etend liep hij terug naar zijn ouders. Hij gaf hun er ook wat

van te eten, maar hij zei er niet bij dat hij die honing uit het kadaver van een leeuw had gehaald. 10Zijn vader ging naar het ouderlijk huis van het meisje. Simson gaf daar een feest, want zo hoorde dat wanneer een jongeman ging trouwen.

### **Lied 943 : 1, 2, 4, 5 en 6**

- 1 God gaat zijn ongekende gang  
vol donk're majesteit,  
die in de zee zijn voetstap plant  
en op de wolken rijdt.
  
- 2 Uit grondeloze diepten put  
Hij licht, en vreugde uit pijn.  
Hij voert volmaakt zijn plannen uit,  
zijn wil is souverain.
  
- 4 Zou gij verstaan, waar Hij u leidt?  
Vertrouw Hem waar Hij gaat.  
Zijn duistere voorzienigheid  
verhult zijn mild gelaat.
  
- 5 Wat Hij bedoelt dat rijpt tot zin,  
wordt klaar van uur tot uur.  
De knop is bitter, is begin,  
de bloem wordt licht en puur.
  
- 6 Hoe blind vanuit zichzelf is  
het menselijk gezicht.  
Godzelf vertaalt de duisternis  
in eind'lijk eeuwig licht.

### **Overdenking**

#### **Lied 791 : 1, 4, 5 en 6**

- 1 Liefde, eenmaal uitgesproken  
als uw woord van het begin,  
Liefde wil ons overkomen,  
als geheim en zegening.
  
- 4 Liefde waagt zichzelf te geven,  
ademt op van goede trouw.  
Liefde houdt ons in het leven,  
daarop hebt Gij ons gebouwd.
  
- 5 Liefde laat zich voluit schenken  
als de allerbeste wijn.  
Liefde blijft het feest gedenken,  
waarop wij Uw gasten zijn.
  
- 6 Liefde boven alle liefde,  
die zich als de hemel welft,  
over ons: wil ons genezen,  
bron van liefde, liefde zelf!

## **Dienst van de gebeden**

### **Mededelingen vanuit de Vierplek**

#### **Gelegenheid om gaven te geven via Givt of bank**

#### **Slotlied Lied 792 : 1, 3 en 4**

- 1 Kom, God, en schrijf uw eigen naam  
als licht over ons uit!  
De naam, die, dag en nacht vooraan,  
de hoogste weg wijst om te gaan,  
de naam die liefde luidt!
  
- 3 Verlaat niet, wat uw hand begon,  
o God, ontbreek ons niet!  
Straal in ons leven als de zon,  
Gij, van de liefde zelf de bron,  
de adem van ons lied!
  
- 4 Laat zonneklaar te lezen zijn  
uw beeld, in ons geprent!  
Gij komt en schenkt de beste wijn  
waar wij elkaar tot zegen zijn,  
tot liefde voorbestemd.

#### **Wegzending en zegen**

#### **Uitleidend orgelspel**